

Presentatie

Een speciaal welkom aan René Hansma en Bram Helder van Stichting Mensenkinderen en Angelica. Angelica is bestuurslid van de stichting Little Star en de moeder van de schoondochter van Bram. Oftewel, de schoonmoeder van een zoon van Bram. Jullie worden later meer geïntroduceerd.

Wij geloven en hebben dit inmiddels in de afgelopen 30 jaar ook ervaren, dat wij een gids hebben. God is onze gids. Bij al onze keuzes, de projecten en de reizen. Zo geloven we ook deze keer dat God met ons op reis zal gaan. Maar het bijzondere van deze God is dat hij niet alleen met ons meegaat op reis, hij was namelijk al aanwezig in Armenië. En ook als wij straks betrokken zijn gaat hij niet alleen mee maar blijft hij ook hier achter. Bijzonder he?

Daarover willen wij nu eerst gaan zingen. 'God van Licht'

WAT GAAN WE DOEN VANAVOND

We gaan het hebben over de

- Keuze project
- Stichting Mensenkinderen en Stichting Little Star
- Informatie over het project
- Achtergrondinformatie Armenië
- Wat verwachten we van jou?
- FQA's
- Inschrijven

Maar voor dat we verder gaan ben ik eerst benieuw wie van jullie al eens eerder is mee geweest met het Diaconaal Project?

En wie is er al eens eerder in Armenië geweest? (Bram, Ren en Angelica natuurlijk wel)

Wie van de jongeren weet nu al zeker dat hij/zij in 2024 mee wil met het nieuwe project?

Wie van de ouders weet nu al zeker dat zij hun kinderen meesturen met het nieuwe project zodat ze zelf lekker op vakantie kunnen?

KEUZE VAN HET PROJECT

Het blijkt altijd weer een bijzondere weg die God met ons gaat als we over een nieuw project gaan nadenken. Zoals de meesten van jullie weten gaan we eens in de twee jaar op reis waarbij we de ene keer een project binnen Europa doen en de andere keer een project buiten Europa. Zo zijn we bijvoorbeeld in 2018 in Ghana geweest, zouden we in 2020 naar Oekraïne gaan (iets met Corona), zijn we vorig jaar in Namibië geweest en vandaar dat we nu weer hebben gefocust op een bestemming binnen Europa waarbij de uiteindelijke keuze op Armenië is gevallen.

Niemand die hierop aanslaat? Armenië is geen Europa meer maar ligt rechts naast Turkey en geografisch behoort het tot Azië. Het wordt omringd door vier moslimlanden maar daarover straks meer.

We hebben in de afgelopen maanden meerder mogelijke projecten besproken en de ene werd wat sneller afgeschreven dan de ander. We houden bij het beoordelen rekening met veel verschillende aspecten zoals de verblijfsaccommodatie voor een grote groep, of er genoeg te bouwen is en of er ook kidsclub kan plaatsvinden. Ook willen wij alleen naar projecten die opgezet zijn van een overtuigd

christelijk geloof. Ik weet niet meer precies hoe maar vanuit het bestuur kwam er een contact met de Stichting Mensenkinderen uit Nunspeet. Deze stichting bestaat uit 12 personen en is inmiddels 20 jaar actief in onder andere Armenië. Een van de dingen waar zij mee bezig zijn de ondersteuning van Little Star in Armenië. Zij richten zich op langdurige projecten van circa vijf jaar welke geconcentreerd worden in één woongemeenschap (dorp). Ze brengen eerst de armoede en behoeften in kaart en kijken vervolgens naar de capaciteiten en mogelijkheden van de plaatselijke bevolking en bouwen dan samen aan het optuigen van een eigen zelfvoorziening op het gebied van landbouw, veeteelt, bijenteelt, onderwijs en opvang. Ze hebben in het verleden al mooie resultaten bereikt.

De frontvrouw (Mariam Antonyan) vanuit Armenië was in het voorjaar op bezoek in Nederland en samen met vier personen van Stichting Mensenkinderen zijn zij een avond naar Den Ham gekomen en hebben we een zeer bijzondere avond gehad. We voelden allen zo sterk de sturing en de leiding van God dat we als bestuur diezelfde avond nog de knoop hebben doorgemaakt.

INFORMATIE OVER HET PROJECT

Op dit moment is er een oude bakkerij aangekocht in het dorpje Vahagni (ze staan aan het begin van het 5 jaren traject in dit dorp). Deze gaat geheel omgebouwd worden tot een dagopvang voor naar schatting 40 gehandicapte kinderen uit de regio. Er is een plan opgesteld en tekeningen gemaakt in grote lijnen en 60% van de te verwachten kosten zijn inmiddels binnen. Dit betekent dan ook dat de sloopwerkzaamheden en bouw inmiddels al begonnen zijn.

Qua tijdsplan is het nog niet eenvoudig om precies aan te geven wanneer welk onderdeel gerealiseerd zal worden. Wel kunnen bepaalde werkzaamheden 'gereserveerd' worden voor ons. Hierbij wordt gedacht aan de volledige omheining van circa 250 meter lengte (aan ons de vraag met suggesties voor het type hekwerk te komen), de zandbak en de renovatie van een soort poortwachtershuisje. Dit poortwachtershuisje moeten behandelruimtes worden voor logopedie en psychiatrie. Ondertussen is de bouw van het hoofdgebouw van start gegaan. Het kan potentieel snel gaan, maar alles is afhankelijk van financiën. Daarnaast is het de verwachting dat de winterperiode vertraging op zal leveren (van enkele weken tot enkele maanden). Qua bouwen is er dus genoeg te doen.

Ook kan hier goed invulling worden gegeven aan het jeugdwerk. De zomervakantie in Armenië is van mei tot eind augustus. Kinderen hebben in de periode niets te doen en reizen ook niet – dus alle kinderen uit de omgeving zullen erg blij zijn met kids club.

Naast het bouwen en de kidsclub is het ook mogelijk om samen met Mariam huisbezoeken te brengen bij de plaatselijke bevolking en zullen we ook nog een culturele uitstap gaan doen.

Er is een nauw en goed contact met de Nederlandse ambassadeur in Armenië (Nico Schermers) en verwacht wordt dat hij zeker poolshoogte komt nemen als wij aanwezig zijn. Dit heeft volgens MK ook te maken met de pr-skills van Mariam. MK stelt ook voor dat ons verblijf wordt gecommuniceerd met de ambassade.

Slapen, douchen en eten is geen probleem. We kunnen op matrassen in het pand en ook kunnen 20 personen terecht in het huis van de burgemeester. Onbekend is wanneer keuken en sanitair wordt gerealiseerd maar verwacht wordt dat dit klaar is voor de zomer van 2024. Als alternatief kunnen we losse gasstellen neerzetten. Koken kan samen met lokale mensen.

Het dorp bevindt zich op ongeveer 3 uur rijden van het vliegveld in Jerevan en de vlucht (vanaf Brussel) duurt circa 5 uur. De eerstvolgende grote stad, waar ook een ziekenhuis is, ligt op 30 km afstand en is goed bereikbaar met snelwegen (Vanadzor). Alternatief is vliegen op Tbilisi (Georgië), dit is ook 3 uur rijden naar Vahagni.

FILMPJE

Je zag de rolstoelgebonden Eric en later zag je een meisje dat werkelijk niets zelf kan. Niet zelf aankleden, eten, wassen. Zij heeft continue zorg nodig en dat werd veel te kostbaar.

Ook is het mooi om te horen dat er al een naam is voor de dagopvang. Het werd vertaald in 'Next to you'. Naast elkaar. Mooi he? Naast elkaar staan wil zeggen dat je ook voor elkaar zorgt, het heeft iets evenredigs of beter gelijkwaardigs! Wij zijn allemaal gelijk en staan naast elkaar. Het filmpje is ook terug te zien op onze website.

ACHTERGRONDINFORMATIE OVER ARMENIË

Recent heeft er een oorlog gewoed in Armenië waarbij ruim 5000 slachtoffers zijn gevallen (2020). Dit doet veel verdriet in het land en men is erg beducht op de omringende moslimlanden.

In de zomer is het tussen de 30 en 40 graden waarbij opgemerkt wordt dat juist vanwege de hoge ligging van het dorp, de temperatuur daar over het algemeen lager is dan in de rest van het land. Max 30 graden.

Deze hoge ligging zorgt ook voor een fantastisch uitzicht en vanwege een steile helling direct achter het pand is het dus ook van belang dat hier een degelijk hek of muur komt.

Armenië is overwegend christelijk maar minder praktiserend. In het dorp staat wel een beschadigde kerk maar hier worden geen diensten gehouden. Als we een kerkdienst zouden willen bezoeken kan dit in Vanadzor – de 2 na grootste stad van Armenië, 30km van Vahagni.

Armenië is (op dit moment) een veilig lang en kent geen inreisbeperkingen. Het lopende conflict met Azerbeidzjan speelt zich af in het zuiden (Vahagni ligt in het noorden).

WAT VERWACHTEN WIJ VAN JOU

Je mag mee als je uiterlijk 1 juli 2024 16 jaar bent en max 25 jaar bij aanmelding. Als je minderjarig bent gaan we je ouders of verzorgers om schriftelijke toestemming vragen.

Dat je minimaal 8 klusuren per maand maakt om op die wijze ook extra geld binnen te brengen voor het project.

Dat je elke 2^e vrijdagavond van de maand meedoet met de deelnemersavonden. Die beginnen om 21.00uur.

Dat je meedoet aan twee teambuildingsmiddagen of avonden.

Dat je meedoet aan de collectieve acties zoals de oliebolactie en de rommelmarkt en incidentele acties, zoals vegen brink na historisch schouwspel, verkoop bloembollen, rondbrengen boekjes oranje hart, verkoop ontbijtkoeken, etc.

Dat je deelneemt in een van de commissies

Dat je een eigen bijdrage betaald van € 500,-.

Dat je je houdt aan de gedragsregels.

Maar vooral dat je enthousiast bent!

FQA's

Er zijn geen inentingen nodig.

Ondanks de overwegend arme bevolking heeft nagenoeg iedereen Wifi. Tip: met behulp van Google Translate kan je goed communiceren met de lokale bevolking.

De bevolking spreekt nauwelijks of geen Engels

Het gebruik van alcohol wordt als negatief ervaren omdat er al veel alcohol gerelateerde problematiek aanwezig is.

Er zijn geen bijzonderheden met betrekking tot het voedsel.

Paspoort is noodzakelijk. Deze moet minimaal nog zes maanden na vertrek uit Armenië geldig zijn.

Armenië is veilig. Ook 's avonds op straat.

Wanneer? Dit is nog niet geheel bekend en mede afhankelijk van het aantal deelnemers. Uitgegaan wordt van de bouwvakperiode 2024 (augustus)

Kosten? De eigen bijdrage is € 500,-. Wanneer dit leidt tot problemen kan hierover contact worden opgenomen met één van de vertrouwenspersonen.

Vertrouwenspersoon: Niet alleen voor het financiële deel maar voor alle zaken waarover je niet terecht kan bij je eigen mentor, kun je Lisette Podde of Pieter Lok benaderen.

Andere vragen?

AANMELDEN

Vanaf vanavond is het aanmeldingsformulier te downloaden van de site van het Diaconaal project: diaconaleprojectendenham.nl. Op de site staan ook al enkele foto's met betrekking tot het project. Het is een Word bestand met invulvelden en het wijst zich eigenlijk vanzelf. Als je deze hebt ingevuld kun je hem opslaan en per mail verzenden naar info@diaconaleprojectendenham.nl. Binnen enkele dagen ontvang je een ontvangstbevestiging. Heb je deze na één week nog niet binnen dan moet je even aan de bel trekken.

Op vrijdagavond 22 september worden de intakegesprekken gehouden in De NGK kerk de Fontein aan de Marleseweg. Je ontvangt per mail nog een uitnodiging met exacte tijdstip. De gesprekken duren ongeveer 10 minuten en we verwachten eigenlijk van iedereen dat hij of zij dan aanwezig is!

Op de site staat vanaf vanavond ook de tekst van de presentatie zodat deze nog eens gelezen kan worden.

DATA

Voor het aanmelden is één week de tijd. Volgende week zaterdag (16^e) is de deadline. Dit heeft ook te maken met de planning van de intakegesprekken op vrijdagavond 22 sept in De Fontein aan de Marleseweg. Dit zal tussen 19.00 en 21.00 uur zijn. Iedereen die zich aangemeld heeft wordt daar verwacht. Je ontvangt nog een mail met een exact tijdstip voor je 10-minutengesprek.

Als je 22 september nog minderjarig bent willen we dat een van je ouders (of allebei) meekomt naar het intakegesprek

De eerste deelnemersavond is op vrijdag 13 oktober in De Rank